

KISS ME KATE

Kate is een zwart zilver Dwergschnauzertje dat is verhuisd naar Israël. Haar eigenaresse Gila Ariel schrijft over de belevenissen van Kate in Israël.
Jacht.

De maanden maart en april zijn erg mooi in Israël: alle wilde bloemen gaan open en zelfs de Negev woestijn is bedolven onder kleur. De bloemen zijn niet de enige die uitkomen, ook de landschildpadden die hun winterslaap in de bossen hebben gehouden komen tot leven. Mijn honden houden ervan om op landschildpadden te jagen. Als we in het bos wandelen duiken ze plotseling in het kreupelhout. Even later komt één van hen wel terug met een schildpad in de mond. Vroeger was dat meestal Bertie, tegenwoordig doet Harry het. Ze blijven constant op het pad voor me uitlopen tot ze er eentje gevonden hebben. Harry gooit de schildpad meerdere malen in de lucht zodat hij op zijn rug belandt. Hij wil duidelijk proberen het schild open te krijgen zodat hij de schildpad kan opeten.

Het is natuurlijk gedrag want bij mijn weten hebben ze dit nog nooit een ander dier zien doen. Tenzij het op tv was, want ze kijken graag natuurprogramma's op tv. Normaal gesproken kan ik de schildpad nog redden maar meestal is die door het gebeuren al in shock geraakt. Soms kunnen ze tijdens een wandeling een hele tijd een schildpad in de mond dragen zonder dat ik dat zie want die zit meestal verborgen onder hun baarden. Ze gaan ook de mollen in de molshopen achterna en die zijn er nogal wat tijdens een warme aprilmiddag. Het is regelmatig voorgekomen dat ik Harry met zijn hele lijfje uit een molshoop moest trekken. Als hij eruit komt ziet hij eruit als een mijnwerker, zijn hele gezicht en baard is bedekt met aarde. Alleen zijn twinkellende ogen zie je nog onder zijn vieze wenkbrauwen uitkomen. Maar het liefste waar mijn honden op jagen zijn vogels. Ik heb Bertie en Harry zelfs vogels uit de lucht zien plukken, zo vlug zijn ze. 's Zomers laat ik meestal de hele dag de ramen en deuren openstaan. Dat betekent dat er vaak vogels binnen vliegen maar ze komen er zelden weer uit. Tatti is hier heel bedreven in, ze springt van de stoel op de bank op de tafel en op de vensterbank. Ik vind dan alleen nog maar wat veren op de stenen vloer. Het ergste is dat ze niet alleen wilde vogels vangen maar ook kippen, het liefst andermans kippen. Meestal neem ik 100 shekels (ongeveer 20 euro) met me mee om de schade te vergoeden. De honden glippen in de kippenrennen van de Thaise veldwerkers en jagen als gekken op de kippen die eerder doodgaan aan een shock dan dat er een tandje in heeft gestaan.

Een woedende Thai komt dan naar me toe en ik overhandig hem het bloedgeld. Een keertje was ik vergeten geld mee te nemen en Bertie dook tussen de kippen en pakte er tenminste twee van. Ik zag niemand in de buurt dus ik hoopte er deze keer stilletjes vandoor te kunnen gaan. Net toen we de hoofdweg weer hadden bereikt kwam er een Thaise werkman aan. Ik dacht, ik doe net als er niets gebeurd is, gluurde naar Bertie om te kijken of hij zich wel onschuldig genoeg gedroeg en ik zag dat het spel uit was. Bertie had een lange witte baard van kippenveren...

De dag dat ik in dit huis trok, kwam Bertie met een geschenk in zijn mond aandraven voor het inwijdingsfeestje: een heel levendige en friemelende zwarte slang! De twee jonge mannen die me hielpen met het huisraad gilden allebei en sprongen op de stoelen. Niemand van ons wistwat we moesten doen.

Uiteindelijk belden we hun vader die zei “neem een bezem en veeg de slang de tuin in.”

Toen Tatti klein was had ze dit jachtinstinct helemaal niet. Op één van haar eerste shows zei de Russische keurmeesteres dat ze het typische schnauzerkarakter miste. Ze vond haar veel te rustig (als die keurmeester haar nu nog eens kon zien!) Na de show vroeg ik de keurmeester wat ik kon doen om haar gedrag wat meer te corrigeren. Ze adviseerde me om een levende muis voor haar te kopen zodat ze die spelenderwijs kon doden. Daar kon ik mezelf toch niet toe brengen, dus in plaats daarvan kocht ik een kateballetje met een belletje erin.

Kate heeft met 3 maanden bewezen een echte Schnauzer te zijn. Ze ving een veldmuisje in de tuin. Ze was erg blij met zichzelf en verstopte de muis achter de kussens van het bankstel. Gelukkig zag ik iets uit haar mond hangen dus ik viste de muis uit het bankstel en gooide hem weg. Ze was heel erg teleurgesteld toen ze na een half uur het bankstel kwam controleren en haar vangst weg bleek te zijn.

Enige tijd later bracht ze een bot mee naar binnen en verstopte dit heel nauwkeurig in haar bed. Zodra Kate weg was wandelde Harry rustig naar haar bed, haalde het bot weg en verstopte het weer op een andere plaats. Hij kwam daarna naar me toe met een zelfingenomen grijns op zijn gezicht. Arme Kate, het valt niet mee om de jongste in de familie te zijn. Kate heeft nog nooit een rat gevangen maar ze oefent op mijn sokken. Ze schudt de sokken krachtig heen en weer om ze daarna naar de tuin te brengen. Het probleem is dat ze dat ook met mijn onderbroek doet en soms vraag ik me af wat de tuinman wel niet zal denken als hij weer zoiets in de bloemperken vindt.

Liefs voor jullie allemaal, Gila